

Van onder de wieden

Mei 2019

Ondertussen in de molen

Deze keer geen bericht van Dirk. Hij wandelt naar Santiago de Compostela. Wij volgen zijn tocht met belangstelling en kijken uit naar zijn terugkeer.

Dirk had in de vorige Wolmer de activiteiten aangekondigd die zouden komen.

Deze keer verslagjes van de activiteiten.

Opening

De opening van de molen en Meulenskaamer vond plaats op vrijdagmiddag 26 april. De nieuwe expositie "Huisplaatsen in de Onlanden" is door Dr. Johan Nicolay van de Rijks Universiteit Groningen geopend. Hij vertelde op boeiende wijze over de ontwikkeling van de Onlanden. Wij hopen hem nog een keer te kunnen strikken voor een langere lezing in Roderwolde.

Wethouder Kusters opende de olieslag-marathon. Ook deze keer weer een hele gezellige en sfeervolle 24 uren lijnolie slaan. 's Nachts kwamen, ook eigenlijk al een beetje traditie, nog enkele bezoekers. De volgende morgen ontbijt van 9-11. Dat moest binnen plaatsvinden vanwege het weer.



De 20 personen die eraan meededen pasten precies op de Platte.

AH Roden heeft middels sponsoring ervoor gezorgd dat de olieslagers en ontbijters meer dan voldoende te eten en drinken hadden, waarvoor dank uiteraard.

De olieopbrengst was 120 liter!

Kunstmomenten/Nationale Molendagen

Vervolgens vond op vrijdagavond 10 mei de opening van Kunstmomenten plaats voor onze molen, waarbij veel mensen aanwezig waren. Een opening met muziek, het Rowolmer lied, historie en verzorging van de inwendige mens door Hans en Bien van Het Rode Hert. De molen kon op de wind draaien met volle zijlen wat de plek nog sfeervoller maakte.

De zaterdag en zondag waren gezellig druk met bezoekers voor de molen vanwege de Nationale Molendagen en de expositie in de molen. Op zaterdag werden pannenkoeken gebakken en verkocht, gemaakt van meel gemalen in Woldzigt. Die vonden gretig aftrek – gelukkig was het weer fantastisch.

De olieopbrengst op zaterdag was 25 liter, het aantal bezoekers na beide dagen rond de 150. Ook vermeldenswaardig: de molen heeft meer dan 6000 omwentelingen gemaakt. Dat is veel en kan alleen als er echt veel wind staat.

We konden gebruik maken van de tent van Het Dorpshuis en de muziekinstallatie van de geluidscommissie. Mooi om zulke faciliteiten te hebben in ons dorp en de vrijwilligers die ervoor zorgen dat het werkt.

Ondertussen in de molen:



Is er door een recordaantal vrijwilligers voor de opening de hele molen van kapzolder tot begane grond grondig schoongemaakt;

Doen de kauftjes nog steeds hun best om de dienstdoende vrijwilligers van werk te voorzien door onder de kap hun nesten te bouwen die er helaas echt weg moeten;

Is het pad naar de molen weer helemaal zichtbaar door noeste arbeid van Henk, Bert en Jannie en is een groep mensen bereid

gevonden om het voorterrein regelmatig onder handen te nemen;

Zijn de molengidsen en nieuwe vrijwilligers volop aan het werk (hopelijk snel in onze herkenbare kleding);

Is de verfbeurt voor de molen nog niet helemaal afgerond (dus u zult waarschijnlijk weer een hoogwerker voor de molen ontwaren binnenkort).

Missen wij ons bestuurslid/baliemedewerker Dirk van Hell en Peter Boskamp, olieslager; beide zijn herstellende van een operatie.

Beterschap gewenst.

Nieuw prijsbeleid

Na jaren de entreeprijs op € 3,00 per persoon en kinderen onder de 6 jaar gratis te hebben gehanteerd hebben we nu 2 prijzen geïntroduceerd:

- € 3,00 per persoon en kinderen onder de 6 jaar gratis op dagen waarop geen olie wordt geslagen,
- € 5,00 per persoon vanaf 13 jaar (6 t/m 12 € 3,00) en kinderen onder de 6 jaar gratis op dagen waarop wel olie wordt geslagen. Reden is dat op die dagen meer vrijwilligers aanwezig zijn om de bezoekers rond te leiden en te informeren.

Ook anders:

Voorheen hadden alle inwoners van de schoolkring Roderwolde gratis toegang. Dit hebben wij gewijzigd in: alle donateurs inclusief gezinsleden hebben gratis toegang – donateurschap kan dus heel voordelig zijn.

Wat gaat komen

Op 15 juni ontvangen we een groep Duitse molenaars in opleiding die op die dag zullen olieslaan. Twee jaar geleden hebben wij ook een groep uit Duitsland “over de vloer” gehad, heel gezellig.

Het hele seizoen bent u natuurlijk van harte welkom om de expositie “Huisplaatsen in de Onlanden” op de eerste verdieping te bezoeken, een aanrader!

Marjan Schetsberg