

Van onder de wieken

November 2019

Ook de afgelopen maand weer leven in de molen

Het zomerseizoen is al weer even afgelopen. Dan breekt voor de molen een behoorlijk rustige tijd aan. Maar, dat kunnen we over de afgelopen vier weken toch niet helemaal zeggen.

Eerst was er de Nacht van de Nacht op 26 oktober (de datum van ingaan van de wintertijd) en precies een week later was de tweede zaterdag van de maand. Onze vaste dag voor de demonstraties olieslaan. Deze keer opgeluisterd door koorzang op de platte.

Nacht van de Nacht 26 oktober

19:00 uur. De molen draait; de buitenlampen zijn uit; binnen is de verlichting nog wel aan. Zo begon de Nacht van de Nacht bij Olie- en korenmolen Woldzigt in Roderwolde.

De deuren gaan open en direct komen de eerste deelnemers naar binnen.



Rond 19:30 (na een kop koffie of thee) werd uitleg gegeven over het waarom van de Nacht van de Nacht. Vervolgens een korte instructie voor de nachtwandeling (geen zaklantaarn of lichtje van de smartphone; veel luisteren en weinig praten en zeker met gedempte stem; en natuurlijk bij elkaar blijven).

Daarna ging de groep van 24 deelnemers onder begeleiding van Wil Schröder en Lia Snoek het donker in.

Direct de straat over en de met gras begroeide dijk langs de Schipsloot op. Juist op dat moment kwam aan de overkant van de Schipsloot een trekker met ladewagen en heel veel licht het gemaaide gras opnemen.

Het verschil tussen licht en donker was hierbij dus in overtreffende trap aanwezig.

Bij een picknick plaats langs het verderop bereikte fietspad werd halt gehouden. Iedereen kreeg een klembord met vel papier en een potlood. De opdracht: teken (in het donker) iets wat voor jou typerend is aan de Onlanden. Dat is voor iedereen weer een heel nieuwe ervaring. Daarna werd de wandeling voortgezet richting het Groot Waal. Hier werd kort stilgestaan bij een klein poldermolentje waarbij uitleg werd gegeven over dat Groot Waal, als het ware een klein natuurreservaat binnen de Onlanden. De wandeling ging hier over het dijkje rond dit speciale gebiedje.

Achter elkaar lopend werden we door Wil langs een behoorlijk moerassig stuk geleid. Beetje sompig, maar daar was iedereen op voorbereid. Hier was goed te ervaren hoeveel licht o.a. de stad Groningen (met herkenbaar het Gasunie gebouw) en industrie terrein Westpoort uitstralen. Een beetje een andere kant op kijkend was het gewoon zo goed als donker aan de horizon.

Nog een korte stop onderweg, waar ons de sporen (wissels) van de otter werden aangewezen.

Onderweg hoorden we nog een aantal keren de roep (krijsend geluid) van een of meer reigers en werd nog verteld dat de zilverreiger, het symbool voor de Onlanden, hier veelvuldig voorkomt.

Nog een kwartiertje lopen over het verharde fietspad om tegen 21:30 begeleid door een paar spatjes regen weer terug te keren bij de nog steeds draaiende molen. Hier was inmiddels alle kunstlicht uitgeschakeld en was de molen zowel buiten als binnen verlicht door kaarsen en petroleumlampen.

Binnen kregen we nog een korte voorstelling van een paar video's van nachtdieren (en nachtdier geluiden) en werd de Nacht van de

Nacht afgerond met warme chocolademelk, glühwein, of wat fris en warme knakworstjes e.d.

Na een klein uurtje ging iedereen voldaan en tevreden weer naar huis. De molen werd stilgezet en alle kaarsen gedoofd.

Het was een mooie Nacht van de Nacht.

Zaterdag 2 november Kleinoot

De olieslagers waren deze dag weer druk in de weer. Tegelijkertijd werd de platte ingericht als "concertzaal". Kleinoot, een gemengd a capella koor (met af en toe muzikale begeleiding van gitaarspel door de dirigent), was intussen begonnen met inzingen.

Om 14:30 uur waren alle geplaatste klapstoelen bezet door een geïnteresseerd publiek en werden door het enthousiaste koor diverse liederen ten gehore gebracht. Hun repertoire van deze dag was met een flink aantal molenliederen behoorlijk afgestemd op de molen.



Na zo'n half uurtje van de mooie klanken van het koor te hebben genoten was er een pauze. Door de mensen van de molen was voor koffie en thee gezorgd (te nuttigen tegen een vrijwillige bijdrage). Daarbij was een keur aan soorten zelfgemaakt gebak wat door de koorleden was meegebracht.

Om 15:30 was nog een tweede optreden van het koor. Weer zo'n hal uur lang. Na afloop nog even gezellig met elkaar na kletsen en toen waren het weer de klappen van het olieslaan die de boventoon voerden. Zowel de koorleden als wij van de molen waren erg enthousiast over deze happening. Er is dan in de toekomst (misschien komende zomer een keer met koorzang vanaf de stelling???) best wel een keer een herhaling te verwachten.

College B&W op bezoek (dinsdag 5 november)

Op 10 oktober kwam het volgende bericht van Het Drentse Landschap (HDL) bij ons secretariaat binnen:

"Vanuit de gemeente Noordenveld is er een verzoek bij ons neergelegd voor een bezoek aan locaties van HDL binnen de gemeente. Wij hebben daar een conceptprogramma voor opgesteld waarin we graag de molen zouden willen meenemen."

Daar hebben wij natuurlijk geen "Nee" tegen gezegd.

Op 5 november om 14:00 uur was het dan ook zo ver. Na wat korte presentaties door mensen van HDL zijn de zes collegeleden en vier Drents Landschap mensen kort rondgeleid door de molen met de nadruk op de olieslag. Er was maar 20 minuten beschikbaar. De bezoekers waren zó enthousiast dat het voor de organisatoren moeilijk was om ze op tijd naar buiten te krijgen voor het volgende onderdeel van het programma: een bezoek aan De Kleibosch.

Ook dit was een zeer geslaagde middag.

Getuige: het enthousiaste dankwoord dat wij later per mail ontvingen.

Activiteiten Woldzigt en voor de komende tijd:

- **Woensdag 20 november:** de hele dag klauteren 2 mannen van de Monumentenwacht door de molen om een zorgvuldige inspectie te doen. Naar aanleiding daarvan ontvangt de eigenaar (HDL) een rapport met aanbevelingen t.a.v. de urgente en minder direct urgente zaken waar de komende tijd aandacht aan dient te worden besteed. Dit zorgt er mede voor dat de molen nog heel veel jaren voor ons en ons nageslacht bewaard en in goede conditie blijft.
- **Zaterdag 7 december:** Er wordt weer olie geslagen van 13:30 tot 16:30 uur.
- **Zaterdag 4 januari (in het nieuwe jaar!).** Ook dan wordt 's middags olie geslagen.

Voor groepen kan via de website een afspraak worden gemaakt via de pagina "Contact" op www.woldzigt-roderwolde.nl.

Hartelijke groet,

de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin