

Van onder de wieken

Mei 2020

Molen dicht, maar het leven gaat door.

Zoals jullie elders in deze Wólmer al hebben kunnen lezen blijven zowel de molen als de Meulenkaomer dit seizoen gesloten. We kunnen niet voldoen aan de voorschriften m.b.t. de 1,5 meter samenleving. Intussen gaan de vogels door met hun nestelactiviteiten en groeit alles in de tuin alsof er niets aan de hand is.

Van een aantal molenaars van het Korenmolenaars Gilde in den lande komen nu berichten, dat zij het heel druk hebben met alle meel bestellingen van particulieren. Heel veel mensen gaan nu zelf brood bakken.

Omdat het in de molen erg rustig is, is er misschien minder te melden in deze "Van onder de wieken" dan andere maanden.

Toch is er nog wel een en ander te vertellen over de afgelopen maand.

"Webwinkel"

Als je nou toch meel (volkoren, bruin of gebuild meel) of pannenkoekmix nodig hebt, of je zit verlegen om lijnolie, hardhoutolie of Natuleum, dan kan dat via onze website worden "besteld".

Op de Homepage staat een linkje naar "[bestelformulier molenproducten](#)". Daar kun je je wensen aangeven en dan versturen. Dan nemen wij contact met je op om af te spreken over de aflevering (ophalen) en de betaling.

Een echte webwinkel is het niet; we bezorgen of verzenden niet.

Spatscherm

In navolging van de meeste winkels hebben we in de molen bij de balie ("molenwinkel") perspex spatschermen opgehangen. Dat is voor die enkele klant van molenproducten.



Het ei kwijt moeten.

Vorige maand vertelde ik al over een nest wat binnen in de molen steeds opnieuw werd opgebouwd.

Bijna dagelijks heb ik het nestmateriaal verwijderd, om te voorkomen dat we straks met broedsel en jonge vogels in de kap van de molen opgescheept komen te zitten. Dan kan de molen een tijd niet draaien.

Toch kan een vogel hoge nood krijgen. Ook al is er geen nest tot stand gekomen, toch "moet het ei er uit".

Dus dat werd op de plek van het geplande nest los op de balk gelegd. Ook dat ei heb ik weggehaald. Op 30 april weer een ei. Deze keer dacht ik dat het kapot was, ik zag tenslotte maar een half ei:



Toen ik het oppakte, bleek het toch een heel ei te zijn.

Het was keurig gelegd in een boorgat in het voeghout. Op de foto hieronder: het ei naast het gat waarin het rechtop was gelegd (door de vogel "gezet"):



Dit zal wel toeval zijn geweest, maar een dag later, dus op 1 mei, trof ik weer een ei aan en precies op dezelfde manier gelegd (gezet) in hetzelfde boorgat. Dit ei sneuvelde toen ik het op wilde pakken....

Wandeling en folder.

In de molen hebben we al langere tijd de wandeling

“Rondje langs de Onlanden” van het Drentse Landschap om gratis mee te nemen. De wandeling start tegenover de molen en gaat onder andere door De Kleibosch.



Om deze wandeling voor iedereen beschikbaar te stellen is een mooi houten bakje op paal gemaakt. Hierin is ook ruimte voor de folder van de molen. Dit staat sinds 19 april voor aan de oprit van de molen:



We hebben al diverse mensen hier gebruik van zien maken.

Tuinonderhoud

De graskanten waren vorige maand als weer keurig bijgewerkt. Intussen was ook de heg rond het molen terrein al weer aan een knipbeurt toe. Hiermee hoefde we niet te wachten tot de kappers weer open mochten gaan. Onze tuinploeg is op vrijdag 8 mei los gegaan op dit stekelige monster. Grote dekkleden werden langs de rand neergelegd om zo het knipsel makkelijk op te vangen en in de containers te bergen.



Het allerlaatste deel van de heg wordt afgerond op de volgende vrijdag (15 mei).

Museum

Inmiddels is er ook wat vooruitgang geboekt met het onderdeel “Geschiedenis van Woldzigt” boven in het graanmuseum.

Alle op aluminium geprinte foto's zijn in de grote vitrinekasten opgehangen en bieden zo samen een mooi overzicht m.b.t. de wetenswaardigheden over Woldzigt.

Hierbij een “preview”:



“Creativiteit en Woldzigt”.

Hiervoor hebben we al een en ander binnen gekregen. Onder andere mochten we van Joris Brouwer een mooie winterfoto van Woldzigt in de spotlights tijdens een lichte sneeuwbuï gebruiken. Deze is ook op aluminium geprint en heeft een mooi plekje gekregen.

Maar: we hebben nog ruimte beschikbaar:

Heb je zelf voorwerpen in huis, die feitelijk onder het thema “Woldzigt en creativiteit” vallen en wil je die beschikbaar stellen (bruikleen, dan wel gift), dan houden we ons zeer aanbevolen.

Laat het ons weten via de email info@woldzigt-roderwolde.nl of neem contact op met een van ons.

Activiteiten Woldzigt en voor de komende tijd:

- **Helaas (zoals elders in deze Wôlmer is te lezen) zijn er geen activiteiten meer te melden voor dit seizoen.**

Houd de website in de gaten (en eventuele volgende Wôlmers).

Hartelijke groet,

de molenaar en molenaarsvrouw,

Dirk Magré en Wilma Bruin